



Week tegen pesten 23 t/m 27 september

Wie is er nou niet tegen!? Pesten is ook niet leuk! Toch gebeurt het helaas. Op straat, bij een speeltuintje, bij een sportaccommodatie en zelfs op school. Maar is het wel altijd pesten? Is het niet plagen... wat de ander voelt als pesten? Is het niet een slechte bui die jou het gevoel geeft dat alles en iedereen tegen jou is? Of is het juist wel bewust? Ook wij doen mee aan "Week tegen pesten", dat dit jaar als thema heeft "Wees een held met elkaar". Wordt iemand gepest? Dan mag je daar best wel wat van vinden... en doen! Kom voor elkaar op... en dat hoeft niet groots te zijn. Een gepeste leerling helpen door mee te laten doen in een spel of vragen of iemand iets voor diegene kan doen is ook al helpen. Natuurlijk kan een ander ook hulp inschakelen voor iemand die gepest wordt. Papa, mama, juf, meester, leider, trainster... en nog veel meer waar iemand zich veilig bij voelt. Geef het aan!

In de groepen wordt aankomende week extra aandacht besteed aan "pesten". Dit past perfect bij ons Jeelo thema "omgaan met elkaar". Want... pesten hoort daar niet bij! Wellicht ook een goed moment om ook thuis het gesprek met uw kind aan te gaan of dat uw zoon of dochter iemand (bewust) pest of dat uw zoon of dochter gepest wordt.



Rots en Water

Afgelopen week hebben we een mooie Rots & Waterdag gehad op school. Vanaf nu zal er iedere maand een Rots & Water spel centraal staan in de groepen. In de bijlage wordt het spel van september toegelicht.

Voorstellen nieuwe gezinscoach

In de bijlage stelt Anne Pluk zich voor.